



Brugge, 22 augustus 2011.

STADSWANDELING

"Tien om te zien"

Zondag 16 oktober 2011

De jaarlijkse uitstap van Sofoco wordt in 2011 anders dan gewoonlijk. Geen duik in het middeleeuwse verleden maar een terugblik op wat vrij recent in Brugge gebeurd is.

"Tien om te zien" slaat ditmaal inderdaad op de tien burgemeesters die de stad bestuurd hebben vanaf 1830 tot en met Fernand Bourdon. Deze laatste is bij ons misschien nog het best gekend want hij was, vóór hij Frank Van Acker opvolgde, zo'n twaalf jaar voorzitter van het OCMW.



Het wordt dus een wandeling in het gezelschap van namen die bij de Bruggelingen min of meer vertrouwd in de oren klinken. Onderweg zal meer dan waarschijnlijk heel wat opgestoken kunnen worden over die vroegere vroede vaders van de stad Brugge, wat ze zoal verwezenlijkt hebben of waar ze gefaald hebben. Daar hoort meteen veel "petite histoire" bij of "inside information", zoals dat genoemd wordt.

De wandeling loopt vanaf het Minnewater tot zowat in het centrum. En nu maar duimen dat de zon een beetje van de partij is op zondag 16 oktober 2011

Je kiest "met ontbijt"

We verwachten je vanaf **8u15 in de cafetaria van WZC Minnewater**

Wij bieden je als ontbijt een keuze uit sinaasappelsap, koffie, thee, boterkoeken, krentenbrood, melkbrood, sandwiches, piccolo's, spek met ei, kaas, hesp, confituur enz...

je kiest "zonder ontbijt"

We verwachten je stipt om **9u30 op de parking van WZC Minnewater**

Prijs:

Ontbijt + wandeling : 12 euro voor de sofocoleden en inwonende gezinsleden
15 euro voor de niet-leden

Zonder ontbijt : 6 euro voor de Sofocoleden en inwonende gezinsleden
9 euro voor de niet-leden.



Na de wandeling wordt, zoals vorig jaar, een drankje aangeboden aan alle deelnemers in De Halve Maan.

Inschrijven vooraf is noodzakelijk voor iedere deelnemer (met of zonder ontbijt)
Gelieve voorafgaand te komen betalen op het secretariaat Sofoco of over te schrijven op rekening 068-2078180-79 met vermelding van "**je naam, stadswandeling, ontbijt ja ofwel neen**"

Vele Sofocogroeten van Annie, Nadine en Marc